

Schuif eens een stukje op – Jesus the Homeless

Door: Ton van Straalen

“Schuif eens een stukje op!”, dacht ik toen ik op de bank ging zitten. “Er is nauwelijks plek voor mij om te zitten, die clochard neemt de hele bank in beslag.”

Ik zit op een bank op het Landgoed Overbetuwe aan het water. De bank is geen gewone bank. Het is een kunstwerk van een zwerver op een bank: ‘Jesus the Homeless’. Van dit beeld staan er tientallen over de hele wereld. Vooral in hoofdsteden voor een kerk. Deze staat in een prachtig landelijk gelegen park in de Betuwe. Er is net genoeg ruimte voor één persoon om aan het voeteneinde te zitten, de rest van de bank wordt door het beeld ingenomen. Het is de dakloze Jezus, beter vertaald als de thuisloze Jezus. Want dit is wat het kunstwerk wil verbeelden: Jezus heeft geen thuis. Onze moderne samenleving heeft geen plaats meer voor Jezus. Kerken

zijn leeg. Geloven mag nog wel, maar je wordt wel raar aangekeken.

Er is geen plaats voor Jezus, niet in ons huis en niet in ons hart. Of is het te makkelijk om zo naar de ander te wijzen? Want ben ik wel bereid om Jezus in mijn huis, in mijn hart te laten wonen?

Bijzonder dat zo’n bankje je stil doet staan bij Jezus. Ook eens op de bank zitten? Kijk op: campingoverbetuwe.nl/jesus-the-homeless Landgoed Overbetuwe, Uilenburgsestraat 3 in Heteren.

